



BEAR GRYLLS



Jong-givers

Bazinghen

Van 4 tot 14 juli 2023

JONG-GIVERKAMP 2023

Beste jogi's en ouders,

Eindelijk, het is weer zover. Het moment waar elke scouts/gids een heel jaar lang naar uitkijkt.

Voor wie Bear Grylls niet kent, is deze man een avonturier. Hij doet de gekste dingen. Hij heeft gediend bij de SAS, de special forces van het VK. Hij heeft de Mount Everest beklommen op 23-jarige leeftijd... Op 16 november 2018 werd, door the World Scout Bureau, bekendgemaakt dat Grylls de vrijwillige functie "Chief Ambassador for World Scouting" zal gaan vervullen. De taakomschrijving van deze functie bestaat uit het wereldwijd inspireren van mensen om zich aan te sluiten bij de scouting beweging.

Dit is dus de ideale persoon om ons op te baseren om er een waanzinnig gaaf kamp van te maken.

In dit boekje vinden jullie alle praktische informatie die nodig is om op kamp te vertrekken. Mochten er verder nog vragen zijn, kunnen jullie altijd contact opnemen met een van de leiders/leidsters. Onze contactgegevens staan vanachter nog eens vermeld.

DATUM

Zoals elk jaar gaat het kamp door van 4 juli tot 14 juli. We vertrekken dinsdag 4 juli om 9u00 in Essen en komen vrijdag 14 juli terug aan op de scouts. Via de site van de scouts worden jullie op de hoogte gehouden van hoe de terugreis verloopt.

KAMPPLAATS

Kampterrein:

Route de la Slack, 66250 Bazinghen, Frankrijk

Coördinaten: (50°48'30.8"N 1°38'41.4"E)

Postadres:

NAAM + TAK

Route de la slack 2075

66250 Bazinghen

Frankrijk

!!Controleer zeker of het kaartje het juiste adres bevat!!



Enkele dagen voor vertrek wordt de bagage verzameld op het lokaal. We communiceren wanneer dit zal doorgaan.

BELANGRIJK: We hebben al enkele offertes aangevraagd bij busmaatschappijen om ons van vervoer heen te voorzien. Helaas is de prijs van bussen de laatste jaren heel erg gestegen. We willen voorstellen om te carpoolen en willen horen

We verwachten iedereen **dinsdag 4 juli** ten laatste om **8u45** aan het scoutslokaal, vanwaar we richting Bazinghen vertrekken. Zo is zeker iedereen op tijd en moeten we niet onnodig wachten. Bij aankomst op de scouts verzamelen wij van iedereen de **identiteitskaart** en eventuele **persoonlijke medicatie**. Gelieve ook de medische fiche van uw kind(eren) bij te werken zodat deze up-to-date is tegen het kamp en we met iedereen maximaal rekening kunnen houden.

WAT NEEM IK MEE?

KLEDING

- Lange broeken
- Korte broeken
- Truien
- Regenjas
- Sokken
- Ondergoed
- T-shirts
- Zomerschoenen
- Stevige wandelschoenen
- Scoutsdas
- Hemd

SLAAPGERIEF

- (Compact) matje
- (Compacte) Slaapzak
- Kussen
- pyjama
- Eventueel fleece dekentje

EETGERIEF

- Gamel of een plastic bord
- Beker (plastieken)
- Bestek: vork, mes, lepel, dessert lepel tje
- Keukenhanddoeken
- Keukenmes
- (aardappelschiller)

WASGERIEF

- Toiletzak
- Zeep
- Shampoo
- Tandenborstel

- Tandpasta
- Spoelbeker
- Kam/borstel
- Wasknijpers
- Handdoeken
- Washandjes

ZWEMGERIEF

- Zwembroek/badpak
- Badhanddoek
- Zonnecrème
- Hoofddekseel tegen de zon

ALLERLEI

- Zakdoeken
- Zaklamp
- Schrijfgerei (pen en papier)
- Drinkbus
- Brooddoos
- Linnen zak om vuile was in op te bergen
- Verkleedkieren
- Klein rugzakje
- Eventueel papier, enveloppen en postzegels om brieven naar het thuisfront te schrijven
- Eventueel persoonlijke medicatie
- Kids-ID of ID

THUIS LATEN

- ELEKTRONICQ zoals o.a. Gsm's, iPad's, Nintendo's, gameboy's enzovoort mogen niet mee op kamp. Dit wordt afgepakt door de leiding en teruggegeven bij aankomst lokaal!

→ **Vanaf de jogi's moet de bagage in een trekkersrugzak. Zorg dus dat je van tevoren hebt gekeken of alles er wel in past.**

- o Uiteraard mag je altijd een extra zak meenemen, de trekkersrugzak dient gebruikt te worden op tweedaagse.

Tip: kleren oprollen. Dit is zeer compact en hiermee beperk je ook kreuken.

PRIJS

Voor deze 11 dagen kamp vragen we €150 (10d x €15). Hier kan eventueel nog een bedrag bijkomen voor de busrit heen. Maar deze ligt nog niet vast.

Dit bedrag mag gestort worden op het rekeningnummer: **751-2042693-10 of IBAN: BE41 7512 0426 9310, BIC: AXABBE22** met vermelding **NAAM + TAK + KAMP 2022.**

NIEUWTJES

Tweedaagse: een nieuw concept bij de jogi's zijn de twee-daagse. Tijdens deze dagen krijgen de jogi's de opdracht om de eerste dag, samen met de leiding, te wandelen naar een bepaalde locatie. Op deze locatie zullen ze zelfstandig een slaappleats moeten zoeken. De leiding zal ook blijven slapen. De volgende dag moeten de jogi's in groep terug naar de kampplaats wandelen. Voor deze activiteit is het dus noodzakelijk dat je een stevige trekkersrugzak en wandelschoenen hebt. Slaapgerief, extra kledij en eetgerei moet dus passen in je trekker.

Totemisatie: In het derde jaar als jonggiver krijg je jouw eerste totem. Dit is een dier die je krijgt toegewezen waarmee jij gelijkaardige eigenschappen deelt. Een zeer fijn scouts aandenken dat je jouw hele leven dus nog met je meedraagt. De jogi's weten zelf niet wanneer de totemisatie zal plaatsvinden.

Zelf koken: De jogi's dienen zelf hun avondeten te koken op eigen vuur.

Patrouilles: de jogi's zullen ingedeeld worden in patrouilles die we zullen toelichten tijdens de heenreis. In deze patrouilles zullen ze koken, opdrachten uitvoeren, wandelen,... Voor iedere patrouille is er een leider. Deze leider dient de groep in goede banen te leiden en verantwoordelijk te zijn.

DAGINDELING

8u00 Opstaan

8u30 Ontbijten

10u00 Openen

10u15 Ochtendactiviteit

12u00 Middageten

13u00 Platte rust

14u00 Middagactiviteit

16u00 Koken

18u30 Avondeten

20u00 Avondactiviteit

22u00 Bed in

Wij leven op kamp in het kampuur. Kampuur wilt zeggen: een uur vroeger dan het gewone uur. Bijvoorbeeld: wanneer het normaal 09u00 is, is het op kamp nog maar 08u00.



CAMION INLADEN

Op scoutskamp nemen we altijd heel veel mee: sjobalken, kookgerei, tafels, banken, tenten, etc. Al deze spullen worden vervoerd met de camion. De camion wordt 1 juli ingeladen, alle helpende handen zien we heel graag komen.

De exacte datum om de spullen op te laden, zal later nog worden gecommuniceerd.

Helpende handen zijn altijd welkom! Het uitladen gebeurt op 15 juli, ook hier kunnen we alle hulp gebruiken.

VERLOREN VOORWERPEN

Na elk kamp blijven wij met een hoop kleren en spullen zitten. Daarom vragen wij om zo goed mogelijk alle kledingstukken, handdoeken en allerhande te **voorzien van een naam**. Bij het afhalen van de koffers op 14 juli kunnen de resterende verloren voorwerpen uitgezocht worden.

Wij kijken er alvast heel hard naar uit, hopelijk jullie ook!

Tot dan!
Stevige linker

LEIDING

Tak e-mail: jonggivers@scoutsengidsenheikant.be

ROBUR PEETERS - takverantwoordelijke

- 0483 63 04 16
- Schaapsbaan 20, 2910 ESSEN
- 27/11/2000

MARTHE VAN TILBORGH - EHBO verantwoordelijke

- 0468 34 94 13
- Wijngaardstraat 1, 2910 ESSEN
- 4/06/2004

SEPPE WILLEME

- 0473 57 24 38
- Leemstraat 80, 2910 ESSEN
- 16/03/2000

VIKTOR FABRY

- 0491222283
- Nelsebaan 112, 2910 ESSEN
- 21/01/2001



GROEPSLEIDING

Mail: groepsleiding@scoutsengidsenheikant.be

Kamiel Bastiaenssen

Holleweg 4

2920 KALMTHOUT

0473 31 75 77

kamiel.bas@gmail.com

Seppe Willeme (Kampverantwoordelijke)

Leemstraat 80

2910 ESSEN

0473 57 24 38

seppe.willeme@hotmail.com

Viktor Fabry (Kampverantwoordelijke)

Nolsebaan 112

2910 ESSEN

0491 22 22 83

viktor.fabry7@gmail.com